



# Leren van elkaar in Ethiopië

Het is bijna niet met een pen te beschrijven, maar ik ga het toch proberen. Zo'n twee maanden geleden vertrok ik voor Agriterra naar Ethiopië. En wauw, wat een ervaring was dat! Agriterra is een ontwikkelingsorganisatie die door Nederlandse landbouwcoöperaties is opgericht om landbouwcoöperaties in derdewereldlanden bij te staan. In de loop der jaren is Agriterra erachter gekomen dat geld schenken voor projecten slechts heel even werkt, maar dat kennis bij de coöperaties brengen veel langer effect heeft. Ik ben als bankier gevraagd om landbouwcoöperaties in Ethiopië te helpen hun bedrijfsplannen te verbeteren en deze financieerbaar te krijgen. Ik deel graag mijn ervaring door u een kijkje te geven in mijn reisdagboek:

Oktober 2016. Samen met zelfstandig trainer en coach Nicole van Hoof van tipsgever.nl neem ik de nachtvlucht van Amsterdam via Frankfurt naar Addis Abeba. Vanaf de eerste secondes ervaar ik het Afrika dat ik tot voorkort alleen kende van tv. Tijdens mijn verblijf zal ik

***Goed dat ik daar een heel klein beetje aan bij heb kunnen dragen.***

verschillende workshops geven om het bestuur van de plaatselijke coöperatie te helpen hun businessplan te verbeteren.

Presenteren voor de bestuursleden van de coöperatie blijkt enigszins lastig. Ieder woord moet vertaald worden, en dat haalt de snelheid en interactie uit mijn presentatie. Aan de vragen merk ik dat mijn verhaal gewaardeerd wordt en dat de mensen veel aanbevelingen overnemen. Een paar dagen later bezoeken Nicole en ik in de bergen een coöperatie die gespecialiseerd is in sesam- en honingproductie. Dit is echt het zeer afgelegen platteland. Het lijkt hier veel op het Midden-Oosten met kamelen en gesluierde vrouwen en mannen in djellaba (gewaad). De workshop verloopt fantastisch. Mijn presentatie 'Hoe schrijf ik een businessplan' wordt ademloos aangehoord en er worden driftig aantekeningen gemaakt.

Ethiopië kent enorm veel agrarisch productiepotentieel. De grond is goed, er is veel ambitie om te verbeteren en er zijn meer dan genoeg beschikbare arbeidskrachten. Het land kan met een efficiënte landbouw half Afrika voeden. Maar het ontbreekt de bevolking aan agrarische en bedrijfskundige kennis. Goed dat ik daar een heel klein beetje aan bij heb kunnen dragen.

In het holst van de nacht vliegen we weer terug naar het herfstachtige Nederland. Wat een trip was het en wat is het fijn om weer thuis te zijn!